

Welkom in de Basis

2021

Genoemde data en tijden zijn onder voorbehoud vanwege Corona maatregelen.
Houdt de agenda van de website in gaten voor de meest actuele informatie.

WELKOM IN DE BASIS!

Misschien bezoek je de Basis al een tijd en zou je graag lid willen worden. Dat noemen we *invoeegen*. Je wordt dan écht onderdeel van de Basis. Dat is niet zomaar een keuze. Je hebt passie voor God. Je wilt groeien in geloof. En je wilt meebouwen aan een kerk waar het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat.

Het verlangen om mee te bouwen zien we terug in Handelingen 2:41-47 over de eerste kerk. Mensen kwamen daar tot geloof en leefden hun geloof in verbondenheid met elkaar. Ze vormden samen een familie, ze kwamen trouw en eensgezind bij elkaar, ze reikten uit naar ongelovigen en stonden open om mensen op te nemen in hun gemeenschap. Hiermee reflecteerden ze Gods hart, Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen

Als Basis strekken we ons uit naar zo'n kerk. Enerzijds een hechte en warme groep volgelingen van Christus, die vanuit liefde Hem willen dienen en gehoorzamen. Anderzijds een kerk met een sterk missionaire drive om mensen te bereiken met het evangelie, die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Deze twee aspecten zie je terug in onze activiteiten. De missionaire drive geven we vorm op zondagmorgen, als de meeste mensen nog een gaatje in hun agenda over hebben. Ons gemeenteleven geven we vorm met diensten op zondagavond en @homes (kleine groepen die tweewekelijkse bij elkaar thuis komen) op woensdagavond.

Je hoeft geen lid te worden om deel te kunnen nemen aan (de meeste van) onze activiteiten. Maar als je écht onderdeel van de Basis wilt uitmaken, dan kies je ervoor je verantwoordelijk te nemen door te komen, te geven, te dienen en uit te nodigen.

DIT ZIJN KENMERKEN VAN BASISTEN

Om die keuze weloverwogen te kunnen nemen, vertellen we je graag vooraf wat de fundamentele uitgangspunten van een Basist zijn, waarom wij bestaan (onze missie) en waar we elkaar op aanspreken. Zo weet je vooraf waar je bewust 'ja' tegen zegt.

Allereerst onze missie, waaraan alles wie we zijn en wat we doen is terug te leiden. We willen:

mensen bereiken met het evangelie en helpen groeien in geloof

Daarnaast onderschrijven we 3 fundamentele uitgangspunten:

1. we hebben het offer van de Here Jezus aanvaard en we willen Hem graag volgen;
2. we hebben de Bijbel aanvaard als gezaghebbend voor ons leven en door God geïnspireerd;
3. we staan actief achter onze missie.

ZO WERKT HET INVOEGEN

Nu weet je op hoofdlijnen waarom je zou willen invoegen en waar je bewust voor wil kiezen. Maar hoe gaat dit eigenlijk in de praktijk?

Fase 1 | aanmelden

Als eerste stap bezoek je een informatie-bijeenkomst. Die organiseren we elke laatste zondag van de maand (van 12:00 - 12:45 uur in café O55). Daarin maken we graag even kennis en vertellen we een en ander over de Basis. Vervolgens kun je je aanmelden voor het welkomstraject. Dat start 4x per jaar: in februari, in april (onder voorbehoud), in september en in november (onder voorbehoud). We nodigen je in de tussentijd uit om de BasisMeetings op zondagavond te bezoeken.

Fase 2 | deelnemen welkomstraject

Als tweede stap neem je deel aan het welkomstraject. Dat duurt een jaar en stelt je in staat om op een open en eerlijke manier de Basis te leren kennen. Je krijgt toegang tot de interne website, je ontvangt alle interne informatie en je leert elkaar goed kennen als je met elkaar door twee cursussen gaat: (1) *Vrijheid-in-Christus* en (2) *Welkom-in-de-Basis*. Zo kun je aan het eind het traject een weloverwogen keuze maken om lid te worden.

De cursusavonden zijn wekelijks op dinsdagavond in de Basis en starten in de eerste week van februari en in de eerste week van september.

De cursus *Vrijheid in Christus* is een heel persoonlijke cursus van 12 lessen. Hierin sta je stil bij het vertrekpunt van iedere gelovige: je identiteit in Christus. Tijdens deze cursus ga je bovendien met elkaar een weekend op pad.

De cursus *Welkom-in-de-Basis* bestaat ook uit 12 lessen. De eerste zes lessen gaan over een aantal hete hangijzers, waarin je je verdiept in het spanningsveld tussen het eeuwige gezag van de Bijbel en de hedendaagse invloed van de wereld. In les 7-12 verdiep je je in onze missie, visie en waarden. Zo leer je waarom we de dingen in de Basis doen zoals we ze doen. Bij voldoende animo kan in april en in november een nieuwe groep instappen vanaf les 7 en starten met haar welkomstraject.

Fase 3 | invoegen

Wie na afloop van het welkomstraject lid wil worden, krijgt een uitnodiging voor een welkomstgesprek met Peter en Ellen van der Weerd. Dit is een gesprek bij jouw thuis, duurt ongeveer 90 minuten en is bedoeld om persoonlijk met hen kennis te maken en met hen en om terug te kijken op jouw eerste jaar in de Basis.

Fase 4 | overgang naar Basisten@home

Na afloop van het welkomstraject stap je met je groep over naar een home tweewekelijks op woensdagavond. Vanaf dat moment neem je deel aan het @homeprogramma dat

verbonden is met de thema's van de BasisMeetings op zondagavond. Vanuit jouw groep zal iemand de rol van @homeleider dienen op te nemen.

TEN SLOTTE

Heb je het verlangen om mee te bouwen aan een kerk waar het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus centraal staat, dan nodigen we je van harte uit voor een informatie-bijeenkomst. Wil je graag een persoonlijk gesprek of heb je nog andere vragen, dan staan we je graag te woord. Ga naar de informatiebalie in de foyer of stuur een mail naar info@basis.cc.

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden (Handelingen 2:46+47).

God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen (1 Timotheüs 2:4).

welkom in de Basis!

AANMELDFORMULIER

Ja, ik wil me graag aanmelden voor het welkomsttraject!

Naam _____

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

E-mail _____

Telefoon _____

Ik heb een informatie-bijeenkomst bezocht op: _____

Deponeer dit formulier in één van de zuilen bij de uitgangen van Gebouw 055 of stuur 't op naar de Basis: Gebouw 055 | Condorweg 1 | 7332 AC | Apeldoorn. Je kunt je ook aanmelden via onze site: www.basis.cc. Na ontvangst van je aanmelding nemen we contact met je op!